

## Thema: Ben jij gedoopt?

Welkom

Zingen: Gezang 479:1,4

Votum en groet

Zingen: Psalm 33:1,2

Gebed

Zingen (kinderlied): Opwekking kids 119

Intro

Schriftlezing: Handelingen 8:26-39

Vervolg verkondiging

Zingen: Opwekking 136

Dankgebed

Regel(s) voor ons leven: 1 Johannes 5:1-5

Zingen: Opwekking 420

Collecte

Zingen: Opwekking 713

Zegen

Mededelingen

## Blijf in mijn liefde

Joh. 15:9-10: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Wat niet? Zonder volledig te zijn, kunnen we denken aan de volgende zaken:

### 1. Geen hoogmoed of trots

Jakobus 4:6: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.'  
Lucas 18:9-14: 'Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. <sup>10</sup>Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. <sup>11</sup>De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. <sup>12</sup>Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af." <sup>13</sup>De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." <sup>14</sup>Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'

2. (Ver)oordeel niet Lucas 6:37: Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.

3. Niet vergeven Mat. 6:14,15: Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

4. Maak de Heilige Geest niet verdrietig Ef. 4:30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

5. Zaai niet op de akker van het vlees Gal. 6:7,8: Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.

# Blijf in mijn liefde

Joh. 15:9-10: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Wat niet? Zonder volledig te zijn, kunnen we denken aan de volgende zaken:

## 1. Geen hoogmoed of trots

Jakobus 4:6: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.'  
Lucas 18:9-14: 'Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. <sup>10</sup>Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. <sup>11</sup>De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. <sup>12</sup>Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af." <sup>13</sup>De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." <sup>14</sup>Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.'

2. **(Ver)oordeel niet** Lucas 6:37: Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.
3. **Niet vergeven** Mat. 6:14,15: Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
4. **Maak de Heilige Geest niet verdrietig** Ef. 4:30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
5. **Zaai niet op de akker van het vlees** Gal. 6:7,8: Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.